



Θέμα: «Χαιρετισμός Διευθυντή για την έναρξη της σχολικής χρονιάς»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2022 – 2023, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε μια εποικοδομητική σχολική χρονιά, με υγεία και κάθε επιτυχία σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Παρά τις δυσκολίες που ενδεχομένως φέτος προκύψουν, κυρίως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και εξ αυτής των παρεπόμενων συνεπειών και αβεβαιοτήτων, σας απευθύνω μήνυμα, αίτημα και παράκληση να μείνουμε ενωμένοι προς εκπλήρωση του χρέους και επίτευξη του κοινού στόχου μας, ήτοι της προάσπισης του ευγενούς και ταυτόχρονα δύσκολου έργου μας, που δεν είναι άλλο από την προαγωγή της παιδείας. Η παιδεία είναι η απάντηση σε πολλά από τα ζητήματα, που μας απασχολούν. Μεταξύ άλλων, η παιδεία απαντάει στο γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε κρίσεις και προκλήσεις ενωμένοι. Η παιδεία είναι που υποδεικνύει το σεβασμό στο συνάνθρωπο. Η παιδεία είναι που επιτάσσει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού και στην αντιμετώπιση αυτής. Όχημα της παιδείας είναι και η σχολική κοινότητα και αρωγοί της όλοι εμείς, οι εκπαιδευτικοί.

Με την ανάληψη της θέσης μου ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας , θα ήθελα, εν συνεχεία, να σας υποσχεθώ πως θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συνδράμω το παιδαγωγικό, διδακτικό ακόμα και διοικητικό έργο σας. Στο δύσκολο έργο, που καλούμαστε και αυτή τη νέα σχολική χρονιά να φέρουμε όλοι μαζί εις πέρας, θα είμαι δίπλα σας. Η πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαιρέτως. Έτσι, μέσω της προσωπικής επαφής και του γόνιμου διαλόγου, θα μας δοθεί η ευκαιρία να θεμελιώσουμε δεσμούς εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας και να λειτουργήσουμε ως κοινότητα, στο

πλαίσιο της οποίας θα καθίσταται δυνατόν να εκφράζουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας, να επισημαίνουμε τις ανάγκες που ανακύπτουν τόσο στο στενό σχολικό περιβάλλον, όσο και στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο, να επεξεργαζόμαστε και να καταθέτουμε φρέσκιες προτάσεις που θα αναζωογονήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας αλλά πάνω απ' όλα εντοπίζοντας κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού μηχανισμού και συστήματος αλλά και τις προσωπικές μας αδυναμίες να βελτιωθούμε. Η αυτοβελτίωση είναι βασικό ζητούμενο και πρόκληση, που καλούμαστε να διαχειριστούμε και να αναλάβουμε.

Θα ήθελα να κλείσω το χαιρετισμό μου αυτόν με τις σκέψεις του Γ. Σεφέρη, που αποδεικνύονται πάντα επίκαιρες: 'Σ' αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται'. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, δημιουργικότητα και καλή δύναμη στο νέο σχολικό ξεκίνημα.

Με εκτίμηση,

Δρ. Αθανάσιος Ι. Νικολόπουλος